

Alle liedteksten afkomstig van de CD:
Kinderliedjes met Lotte & Max

Liedjes nr 1t/m 7 Behorend bij DVD1 „Praten met je handen”

<p>1 KOM GEBAREN MET LOTTE & MAX Componist: Renske Douwes Dekker Tekst: Renske Douwes Dekker</p> <p>Doe je mee met Lotte & Max? Kom gebaren met Lotte & Max Speel je mee met Lotte en Max? Lotte en Max!</p> <p>Gebaren groot. Gebaren klein. Gebaren snel. Gebaren langzaam.</p> <p>Doe je mee met Lotte & Max? Kom gebaren met Lotte & Max Speel je mee met Lotte en Max? Lotte en Max!</p> <p>2 ETEN EN DRINKEN Componist: Diederik Nomden Tekst:</p> <p>Wat heb je gegeten? Wat heb je ontbeten? Een boterham met kaas en met jam en een appeltje toe.</p> <p>Je moet nooit vergeten om heel goed te eten. Een boterham met kaas of met jam en een appeltje toe, of misschien een banaan. Kom er maar bij, het eten staat klaar.</p> <p>Wat heb je gedronken? In je beker geschonken? Wat water zo gewoon uit de kraan en daarna een glas melk.</p> <p>We proosten en klinken als we gaan drinken. Wat water zo gewoon uit de kraan en daarna een glas melk. Oh, wat had ik een dorst, mijn beker is leeg en ik heb niet gemorst.</p>	<p>3 FAMILIE Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Wie is dat jongetje dat naast me staat? Dat schattige ventje dat zo grappig praat. Dat is mijn broertje. Dat is mijn broertje.</p> <p>Wie is die meneer op die foto daar? Die ene met dat grijze haar ? Dat is Opa. Dat is Opa.</p> <p>Met wie heb ik de grootste pret? Wie brengt mij het vaakst naar bed? Dat is papa. Ja dat is papa.</p> <p>Wie is dat meisje met die mooie vlecht? Dat meisje met wie ik soms vecht? Dat is mijn zusje. Dat is mijn zusje.</p> <p>Wie is die mevrouw met die lieve lach? Van wie ik altijd alles mag. Maar wie weet het best wat ik bedoel, als ik me blij of droevig voel? Dat is mamma ja dat is mamma 2x</p>	<p>4 DE POT OP Componist: Tjeerd Meindersma Tekst: Tjeerd Meindersma</p> <p>Opa,oma! Ik kan al bijna staan. Ik kruip al door de kamer met mijn luier aan. Die luier zit soms vol met plas en poep. Dan wil ik graag een schone dus kom dan als ik roep.</p> <p>Poep in mijn luier. Ik wil een schone. Goed zo we zijn klaar!</p> <p>Papa, mama! Ik moet naar de wc. Ik weet niet hoe het moet. Dus ga je met me mee? Oh jee, oh jee! De deur zit op slot. Ik moet een plasje doen, dus ik ga maar op de pot</p> <p>Papa, mama! Ik ga naar de wc, Ik kan het echt al zelf. Dus je hoeft niet met me mee. Ik kan al zelf plassen en ook poepen, dus als ik klaar ben, hoef ik niemand meer te roepen.</p>	<p>5 MEER! Componist: Eelco Romijn Tekst: Geertje van der Geest</p> <p>Kijk eens mamma, mijn brood is op. Mijn bord is leeg, er ligt niks meer 'r op. Wat was dat lekker, jammie mjam! Wat was dat lekker, die boterham. Ik heb zo'n honger, mag ik nog een beetje? Mammalief, geef me nog een sneetje. Smeer, smeer, ik wil meer. Mijn buikje rammelt en het gaat tekeer.</p> <p>Heb je honger, heb je trek of zit je vol? Is je buikje plat of is je buikje bol?</p> <p>Mijn laatste broodje, een broodje worst En een beker melk voor de dorst. Wat is dat lekker, jammiejam. Wat is ie lekker, mijn boterham. Nog een stukje, eentje maar. Mijn laatste stukje dan ben ik klaar. Hap, hap, in mijn mond. Nu zit ik vol, nu is m'n buikje rond.</p> <p>Heb je honger, heb je trek, of zit je vol? Is je buikje plat of is je buikje bol?</p>	<p>6 WE GAAN IN BAD Componist: Diederik Nomden en Victpr Meijer Tekst: Diederik Nomden en Victor Meijer</p> <p>We gaan in bad. We gaan in bad. Stap maar in, dan word je lekker nat. Bellen blazen, spitter spetter spat.</p> <p>We gaan in bad. We gaan in bad. Stap maar in, dan word je lekker nat. Haren wassen, spitter spetter spat.</p> <p>Eerst was je vies, maar je ging in bad. Nu ben je fris en schoon.</p> <p>We gaan in bad. We gaan in bad. Stap maar in, dan word je lekker nat. Bellen blazen spitter spetter spat.</p> <p>We gaan in bad. We gaan in bad. Stap maar in, dan word je lekker nat. Haren wassen bellen blazen. haren wassen bellen blazen. Spitter spetter, lekker in het bad.</p> <p>7 LIEVE KLEINE BABY Componist: Tjeerd Meindersma Tekst: Tjeerd Meindersma</p> <p>Dag lieve kleine baby. Je bent nog lang niet groot. Ik geef een kusje op je wangen en een aai over je hoofd.</p> <p>Dag lieve kleine baby. Het is met jou een feest. Van alles op de wereld, hou ik van jou het meest.</p>
--	---	--	--	---

Alle liedteksten afkomstig van de CD:
Kinderliedjes met Lotte & Max

Liedjes nr 8 t/m 14 Behorend bij DVD2 „Een nieuwe Dag”

<p>8 EEN NIEUWE DAG Componist: Diederik Nomden en Victor Meijer Tekst: Diederik Nomden en Victor Meijer en Geertje van der Geest</p> <p>Goeiemorgen, Goeiemorgen. Het is een nieuwe dag, Ik kan al haast niet wachten tot ik straks naar buiten mag.</p> <p>Het is ochtend, Het is ochtend. Ik rek me lekker uit. De vogels buiten fluiten en de zon schijnt door mijn ruit. Hup hup mijn bedje uit, het is al 7 uur. Vandaag wordt vast en zeker weer een mooi nieuw avontuur.</p> <p>Iedereen is wakker en de straten stromen vol. Ik doe een koprol achteruit zomaar voor de lol!</p> <p>Goeiemorgen, goeiemorgen. Zing je met ons mee? Vandaag wordt weer een mooie dag. Het leven is een feest. Vandaag wordt weer een mooie dag. Het leven is een feest.</p>	<p>9 IEDEREEN DRAAGT SOKKEN Componist: Tjeerd Meindersma Tekst: Tjeerd Meindersma</p> <p>(jongen) Ik ben vandaag pas heel laat opgestaan. Mijn moeder riep; „Schiet op en kleed je aan.” Ik liep dus naar mijn kast en ging op zoek naar een t-shirt en een korte broek.</p> <p>(meisje) Vanmorgen ben ik heel vroeg opgestaan. Want ik ben jarig en wat trek ik aan? Ik denk mijn mooiste jurk, die wit met groene Maar die past niet bij mijn roze schoenen.</p> <p>(samen) De jongens dragen broeken, de meisjes dragen rokken, en iedereen, ja iedereen... draagt sokken!</p> <p>(jongen) Ik moet van mams mijn nieuwe bloesje aan, want dat vindt ze oh zo schattig staan. Maar ik trek 'm uit zodra ik buiten ben, want ik loop nog liever in m'n hemd.</p> <p>(meisje) De jongens uit mijn klas die dragen petjes. En de juffen kleden zich vaak heel netjes. Meester Anton kleedt zich juist sportief en ik heb vlechtjes want die staan zo lief.</p> <p>(samen) De jongens dragen broeken, de meisjes dragen rokken, maar iedereen, ja iedereen... draagt sokken! 2x</p>	<p>10 HETE PAP Componist: Diederik Nomden en Victor Meijer Tekst: Geertje van der Geest</p> <p>Hap, hap, doebadiedap. Voor mij staat een lekker bordje pap. Pap, pap, doebadiedap. Ik kan niet wachten, ik neem een hap. Een, twee, ik stop 'm in mijn mond. Pap is lekker en gezond. Maar, au, au, wat is dat nou? Wat is er aan de hand? Ik heb mijn tong verbrand.</p> <p>Koud, heet, heet en koud! Pas goed op anders gaat het fout. Wachten en blazen, dat is hoe het moet. M'n pap is nu warm, ja mijn pap is nu goed.</p> <p>Hap, hap, doebadiedap. Pas goed op voor te hete pap. Hap, hap, doebadiedap. Nog eventjes wachten, met die grote hap. Ik blaas, blaas, zo hard als ik kan. Ik blaas me rot, ik krijg er honger van. Een twee, blaas maar mee. Ik blaas en ik wacht. Ik wacht en ik smacht..</p> <p>Koud, heet, heet en koud. Pas goed op anders gaat het fout. Wachten en blazen, dat is hoe het moet. M'n pap is nu warm, ja, m'n pap is nu goed.</p> <p>Hap, hap, doebadiedap. Voor mij staat een lekker bordje pap, pap, doebadiedap. Even blazen, en ik neem een hap. Een, twee, ik stop 'm in mijn mond. Pap is lekker en gezond. Hap, hap, warme pap. Niet te heet, niet te koud. Dat is waar ik van houd.</p> <p>Koud, heet, heet en koud. Pas goed op anders gaat het fout. Wachten en blazen, dat is hoe het moet. M'n pap is nu warm, ja, m'n pap is nu goed. 2x</p>	<p>11 SPELEN IS HET ALLERLEUKST Componist: Eelco Romijn Tekst: Geertje van der Geest</p> <p>Spelen is zo leuk. Ik speel de hele dag. Van spelen word ik oh zo blij. Ik speel, dus ik lach.</p> <p>Spelen is zo leuk. Speel je met mij mee? Want spelen is het allerleukst. Zeker met zijn twee .</p> <p>Spelen met mijn speelgoedauto. Spelen met een bal. Spelen met de blokken. Ze vallen: pats boem knal.</p> <p>Spelen is zo leuk. Ik speel de hele dag. Van spelen word ik oh zo blij! Ik speel, ik speel dus ik lach.</p> <p>Spelen is zo leuk Speel je met mij mee? Want spelen is het allerleukst, zeker met zijn twee.</p> <p>Spelen met mijn knuffelbeer. Lezen in mijn boek. Spelen met mijn allermeeste pop. Spelen dat is top.</p> <p>12 ALSJEBLIEFT, DANKJEWEL Componist: Diederik Nomden, Victor Meijer Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Gisteren bij de slager kreeg ik een plakje worst. Mamma vroeg: „Wat zeg je dan?” Ik moest even denken, maar toen wist ik het snel. Dan zeg je dankjewel.</p> <p>Alsjeblieft, dankjewel. Ik moet het nog leren. Alsjeblieft, dankjewel. Zo leer ik het heel snel.</p> <p>Ik ging bloemen plukken met pappa in het bos. Pappa vroeg: „Voor wie zijn die?” „Ik geef ze aan mamma want mama is het liefst. Hier zijn ze alsjeblieft.”</p> <p>Alsjeblieft dankjewel ik moet het nog leren Alsjeblieft dankjewel Zo leer ik het heel snel.</p>	<p>13 TIJD OM TE SLAPEN Componist: Diederik Nomden en Victor Meijer Tekst: Diederik Nomden en Victor Meijer</p> <p>Het is al weer avond. Het is tijd om te slapen. Trek je pyjama aan. Het is tijd om te slapen mijn boekje ligt al klaar.</p> <p>Het is al weer avond. Het is tijd om te slapen. waar is mijn knuffel nou? Het is tijd om te slapen je flesje staat al klaar.</p> <p>Eerst tandenpoetsen. Ik poets op en neer en dan heen en weer. Nog even t licht aan maar dan is het klaar. Lichtje uit, welterusten maar.</p> <p>14 GEBAREN IS LEUK VOOR IEDEREEN! Componist: Diederik Nomden Tekst: Geertje van der Geest</p> <p>Kom, gebaar je met ons mee Gebaren is leuk voor iedereen Met je handen alle twee En soms maar met een.</p> <p>Gebaren dat is net als praten praten met je handen Zo is koe, en dit is bloem En kijk, zo zeg je tanden</p> <p>Wat is dit, en wat is dat? Weet jij het gebaar?</p> <p>Wie ben ik? En wie ben jij? Toe, gebaar het maar!</p>
--	---	--	--	--

Alle liedteksten afkomstig van de CD:
Kinderliedjes met Lotte & Max

Liedjes nr 15 t/m 20 Behorend bij DVD3 „FEEST!”

<p>15 MAX IS JARIG Componist: Diederik Nomden en Victor Meijer Tekst: Diederik Nomden , Victor Meijer, Geertje van der Geest</p> <p>Mijn wekker gaat. Vandaag is de dag, dat ik jarig ben en trakteren mag, oehoehoe want ik ben jarig.</p> <p>Mijn stoel is versierd. Het is grandioos En op tafel liggen, wel vijf cadeaus. Wat zal ik krijgen?</p> <p>Vaas vol bloemen, slingers en ballonnen overal. We dansen en springen en alle mensen zingen, dat ik heel lang leven zal...</p> <p>Papapapapapapaaaappppaaaa</p> <p>Ik heb een vriend, hij is jarig vandaag. Hij geeft een feest en hij heeft mij gevraagd, oehoehoe op zijn partijtje.</p> <p>Ik geef mijn vriend, een prachtig cadeau. Met een strik erom, echt hartstikke mooi. Wat zal hij blij zijn.</p> <p>Daarna gaan wij spelen, al zijn speelgoed delen met elkaar. Daarna gaan we eten, een taart zeker weten met een kaars voor elk jaar.</p> <p>Papapapapapapaaaappppaaaa</p>	<p>16. VRIENDEN VOOR HONDERD JAAR Componist: Annika Smits Tekst: Tjeerd Meindersma</p> <p>Ik heb een vriend met wie ik alles deel. Ik heb een vriendin met wie ik heel graag speel. Leuk samen spelen, eerlijk om de beurt. Als wij eerlijk delen, wordt er nooit gezeurd.</p> <p>Samen met mijn vriend ren ik door de wind. Ik speel met mijn vriendin, omdat ik haar leuk vind. Gezellig met elkaar naar de speeltuin gaan. Samen op de wip, alleen is er niks aan.</p> <p>Er is maar 1 schommel, maar dat maakt niks uit. We gaan om de beurt, ik duw jou vooruit. Een zandkasteel, een sneeuwpop, die maak je met elkaar. Wij zijn beste vrienden, voor 100 jaar!</p> <p>17 STOP HOU OP Componist: Renske Douwes Dekker Tekst: Renske Douwes Dekker, Geertje van der Geest</p> <p>Je mag niet afpakken. Je mag niet afpakken. Stop hou op, stop stop stop hou op.</p> <p>Nu is mij pop kapot, mijn lieve pop kapot. Wat een rommel, rommel, rommel, ruim eens op.</p> <p>Ik zal aardig doen en niet stout meer zijn. Ik zeg sorry sorry sorry, echt het spijt me. Om de beurt, om de beurt. Eerst mag ik, dan mag jij en daarna hij. Allemaal blij!</p>	<p>18 LEKKERS Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Kijk eens wat ik zie. Er staat een grote taart op de tafel. Iedereen krijgt een stuk. En een glas limonade.</p> <p>Want het is een verjaardagsfeestje. Ja, het is een verjaardagsfeest.</p> <p>Kijk eens wat ik zie. Een grote trommel met koek in de kast. Mamma mag ik er één? Nee, je krijgt er twee!</p> <p>Want het is een verjaardagsfeestje. Ja, het is een verjaardagsfeest.</p> <p>Kijk eens wat ik zie. Een glazen pot met snoep op de plank. Vol met lollies en drop. Hou je hand maar op.</p> <p>Want het is een verjaardagsfeestje. Ja, het is een verjaardagsfeest.</p> <p>Kijk eens wat ik zie. Een pak met ijsjes in onze vriezer. Voor wie zouden die zijn? Ik denk voor jullie en mij.</p> <p>Want het is mijn verjaardagsfeestje.(4x)</p>	<p>19. GEVOELENS Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Soms voel je je boos en bonst je hart van binnen. Dan moet je even stampen. Dat heeft toch iedereen.</p> <p>Soms ben je alleen en ben je heel verdrietig Dan moet je heel erg huilen. Dat heeft toch iedereen.</p> <p>En als ik me soms eenzaam voel dan denk ik aan mijn vrienden en hoe we lekker spelen met elkaar.</p> <p>Ik denk aan leuke dingen dan is het zo voorbij. Dan voel ik me al snel niet meer zo naar - 2x</p> <p>Soms ben ik zo blij. Dan ben ik heel gelukkig. Dan moet ik heel erg lachen. Dat heeft toch iedereen.</p> <p>En als ik met mijn vriendjes ben dan is het heel gezellig. We spelen en we lachen urenlang. Soms maken we ruzie en wordt er iemand boos.</p> <p>Maar gelukkig duurt dat helemaal niet lang. 2x</p>	<p>20 MUZIEK MAAKT JE BLIJ Componist: Diederik Nomden Tekst: Geertje van der Geest</p> <p>Draai in het rond en wiebel met je kont. Zwaai met je handen alle twee. Spring in de lucht en land op de grond. Iedereen doet mee.</p> <p>Muziek maakt je blij en je voelt je vrij. Muziek is voor jou en voor mij. Muziek maakt je blij en je voelt je vrij. Zing en dans er bij.</p> <p>Zo klinkt een viool, en zo klinkt mijn gitaar. Sambaballen zeggen... En samenballen zeggen.. En zo klinkt een gebroken snaar:</p> <p>Draai in het rond en wiebel met je kont. Zwaai met je handen alle twee. Spring in de lucht en land op de grond. Ja, iedereen doet mee!</p> <p>Muziek maakt je blij en je voelt je vrij. Muziek is voor jou en voor mij. Muziek maakt je blij en je voelt je vrij. Zing en dans er bij.</p> <p>Rombom doet de trom. ... doet de fluit. De piano klinkt van...., En de trompet die blaast het uit!</p>
---	---	---	---	---

Alle liedteksten afkomstig van de CD:
Kinderliedjes met Lotte & Max

Liedjes nr 21 t/m 28 Behorend bij DVD4 „NAAR BUITEN”

<p>NR 21 NAAR BUITEN Componist: Tjeerd Meindersma Tekst: Geertje van der Geest</p> <p>Ik zit me te vervelen. Wil je met me spelen? Ga je mee naar buiten toe?</p> <p>Hinkelen op de stoep. Verstopertje op het plein. Rennen door het laantje, buiten is het fijn. Buiten, buiten, buiten, buiten, buiten is het fijn Hinkelen op de stoep verstopertje op het plein</p> <p>We hebben leuk gespeeld. Ons geen moment verveeld En nu ga ik weer naar huis.</p> <p>Buiten heb je ruimte. Buiten ben je vrij. buiten is de wereld. Buiten ben ik blij zo blij zo blij zo blij.</p> <p>Buiten buiten buiten buiten Buiten was het fijn maar nu ben ik blij om weer thuis te zijn</p>	<p>NR 22 WARM AANKLEDEN Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Het is koud, Ik wil naar buiten toe Ik moet een muts op. Vind ik zo'n gedoe.</p> <p>Het is koud, mijn wanten, mijn sjaal, een dikke jas en we gaan. Het is heet met al die kleren aan. Kan ik lekker in de wind gaan staan, en als ik zo naar binnen ga, krijg ik warme chocola.</p>	<p>NR 23 VERVOER Componist: Tjeerd Meindersma Tekst: Geertje van der Geest</p> <p>Hoe komen we hier, hoe komen we daar? Met het vliegtuig ja echt waar Met het vliegtuig? Met het vliegtuig! Doe maar na. Vliegtuig, vliegtuig, ver van de grond. We vliegen met ons vliegtuig, de wereld rond</p> <p>Hoe komen we hier, hoe komen we daar? Met de auto, ja echt waar. Met de auto? Met de auto! Doe maar na. Auto, auto, auto op de weg. En als je een botsing maakt dan heb je pech.</p> <p>Hoe komen we hier, hoe komen we daar? Met de fiets, ja echt waar. Met de fiets? Met de fiets! Doe maar na. Fietsie, fietsie, tingeling, aan de kant. We fietsen door het glas heen, leuke band.</p> <p>Hoe komen we hier, hoe komen we daar? Met de boot, ja echt waar. Met de boot? Met de boot! Doe maar na. Bootje, bootje, bootje op zee. We varen naar Engeland, vaar je mee?</p> <p>Hoe komen we hier, hoe komen we daar? Met de trein, ja echt waar. Met de trein? Met de trein! Doe maar na. Treintje, treintje, tjoeketjoeke tjok We komen met de trein bij jou op bezoek. We komen met de trein bij jou op bezoek.</p>	<p>NR 24 REGEN EN ZON Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Regen en zon, regen en zon. Wolken en wind, koud en warm. Hagel en sneeuw, nat en droog, nat en droog.</p> <p>Regen en zon, regen en zon. Ze maken samen een brug in de lucht; een regenboog, regenboog.</p> <p>Parasol, paraplu, regen en zon.</p>	<p>NR 25 SPEELTUIN Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Wij gaan naar de speeltuin. Wij gaan naar de speeltuin. Wij gaan naar de speeltuin. Kom maar, ga je met ons mee?</p> <p>Kijk ik zie de glijbaan. Daar wil ik het eerst op en dan glij ik naar benee.</p> <p>Daarna op de schommel heen en weer en dan op de wipwap op en neer.</p> <p>Wij gaan naar de speeltuin. Wij gaan naar de speeltuin, wat hebben we toch een lol.</p> <p>Spelen in de zandbak. scheppen met mijn schepje. Schep de emmer helemaal vol.</p> <p>Nog eens op de schommel heen en weer en dan weer op de wipwap op en neer.</p> <p>Wij gaan naar de speeltuin. Kom dan ga je met ons mee!</p>	<p>NR 26 NOG EEN KEER Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Kijk, wat is die glijbaan hoog. Ik sta hier bovenaan. Ik wil wel naar beneden toe, maar ik durf er niet vanaf te gaan.</p> <p>Papa, help me, ik ben bang blijf daar niet beneden staan. Hij zegt 'Probeer het toch een keer. Goed zo, dat is knap gedaan!'</p> <p>Wees niet bang, doe het nog een keer. Wees niet bang, doe het nog een keer.</p>	<p>NR 27. PARK Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Samen naar het park, we liggen in het gras. Ik kijk omhoog, ik zie de blaadjes aan de tak en we lachen en we praten en we zijn op ons gemak.</p> <p>Ik hoor het gezoem, van bijen in een bloem. Ik hoop dat deze middag, nooit voorbij zal gaan. Maar mijn vader roept me na, en ik ren achter hem aan.</p> <p>Al die bomen op een rij, ik zwaai ze uit en ze zwaaien terug naar mij.</p>	<p>Nr 28. VAKANTIE Componist: Tjeerd Meindersma Tekst: Geertje van der Geest</p> <p>Op vakantie, naar een heel ver land. Op vakantie, naar die camping aan t strand. Op vakantie, lekker zwemmen in de zee. Op vakantie, neem je zwembroek mee.</p> <p>Mee in mijn koffer: een emmer en een schep, mijn boek en mijn knuffelbeer en ook mijn zonneklep. Op vakantie schijnt de zon en we gaan laat naar bed. We staan ook laat weer op, vakantie wat een pret!</p> <p>Op vakantie, naar een heel ver land. Op vakantie, lekker spelen in het zand. Op vakantie, koppie duiken in de zee. Op vakantie, neem je bikini mee.</p> <p>Mee in mijn koffer: een emmer en een schep, mijn boek en mijn knuffelbeer en ook mijn zonneklep. Op vakantie schijnt de zon en we gaan laat naar bed. We staan ook laat weer op, vakantie wat een pret!</p> <p>Op vakantie: lekker weg van thuis. Op vakantie: in een vakantiehuis. Op vakantie: in een appartement. Op vakantie: of in een tent.</p> <p>Mee met een treintje of op de waterfiets. Op vakantie mag je alles, op vakantie hoeft je niets. Op vakantie schijnt de zon en we gaan laat naar bed. We staan ook laat weer op, vakantie wat een pret.</p> <p>Tent op de camping, vriendjes overall enge speurtocht in het bos en een potje volleybal. Op vakantie schijnt de zon en we gaan laat naar bed. We staan ook laat weer op, vakantie wat een pret!</p> <p>adios! au revoir! ciao! goodbye! Hé, weet je wat ik wel zou willen? Lekker op vakantie, de hele dag een beetje chillen.</p>
---	--	---	---	--	---	--	---

Alle liedteksten afkomstig van de CD:
Kinderliedjes met Lotte & Max

Liedjes nr 29 t/m 31 Behorend bij DVD5 „BOERDERIJDIEREN”

<p>Nr 29 BOERDERIJDIEREN Componist: Renske Douwes Dekker Tekst: Geertje van der Geest</p> <p>Poesje, poesje kom eens gauw, met die mooie snor van jou. Laten we gaan rennen springen en in hoge bomen klimmen. Als het strakjes avond is, krijg jij lekker melk met vis.</p> <p>Varken heeft een ronde snuit en een mooie roze huid. Het liefste ligt hij met zijn gat heerlijk in een modderbad. "Knor knor knor" zegt varken dan, "Lekker vies daar hou ik van."</p> <p>Paardje trappelt in galop. Kijk, daar gaat hij, hop, hop,hop. Als je mee wilt, spring dan vlug bij het paardje op zijn rug. Hobbelt hobbelt, opgepast, Houd maar goed zijn manen vast.</p>	<p>NR 30 OP DE BOERDERIJ Componist: Sheba Salden Tekst: Renske Douwes Dekker</p> <p>Alle dieren op de boerderij zijn vandaag allemaal even blij.</p> <p>Wat doet de ezel? Wat doet de ezel? i-a, i-a, i-a</p> <p>Want die boer, die goeie boer, geeft zijn dieren het allerbeste voer.</p> <p>Wat doet de muis? Wat doet de muis? piep piep piep piep piep piep piep piep</p> <p>Lekker eten, lekker drinken, Hap hap, slok slok. Alles is weer op.</p> <p>Wat doet de gans? Wat doet de gans? Gak gak gak gak gak</p> <p>En de kindjes zijn er ook weer bij. Lekker spelen op de boerderij.</p> <p>Wat doet de vis? Wat doet de vis? blub blub blub blub</p> <p>'s Avonds slapen alle dieren. Pas maar op daar komt de uil.</p> <p>Wat doet de uil? Wat doet de uil? oehoe oehoe oehoe</p>	<p>31 INSECTEN Componist: Tjeerd Meindersma Tekst: Tjeerd Meindersma</p> <p>Ik ben een vlieg en vlieg vliegensvlug. Kriebel kriebel op je rug.</p> <p>Ik ben een spin en ik maak een web. Vliegje vliegje, kom je ook erin?</p> <p>Ik ben een mier en ik ben heel sterk. Ik til twee ezels zonder dat ik het merk.</p> <p>Ik ben een bij op zoek naar een bloem. Ik maak honing lust je dat? Vlieg in het rond met veel gezoem. Zoem je met ons mee? zoem maar met ons mee!</p>		
--	---	---	--	--

Alle liedteksten afkomstig van de CD:
Kinderliedjes met Lotte & Max

Liedjes nr 32 t/m39 Behorend bij DVD6 „DIERENTUIN”

<p>32 SAMEN NAAR DE DIERENTUIN Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Samen naar de diertuin. Daar zie ik de apen al. Ze springen telkens in het rond en doen altijd een beetje mal.</p> <p>Dan gaan we naar de tiger toe, dat is eigenlijk mijn favoriet. Hij ziet er heel gevaarlijk uit, maar volgens mij is ie dat niet.</p> <p>Daartussen het bamboe zit de panda, die grote beer is zwart met wit. En verderop staat dan een lama, die spuugt als het 'm tegen zit.</p> <p>Dan daar zit nog een papegaai. Zijn mooiste pakkie heeft ie aan. Blauwe veren, groene kop. Waar komen al die dieren toch vandaan? 3x</p>	<p>33 KROKODILLENBRIL Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Er was er eens een krokodil Die zag niet goed en moest een bril Hij stootte elke dag zijn neus Helaas had-ie geen keus</p> <p>Een nijlpaard kwam die dokter was Een ogendokter met een tas En daarin zat, je ziet het goed Een bril voor krokodil z'n snoet</p> <p>De krokodil had een probleem Hij durfde niet meer door het water heen Want bij iets teveel zwemplezier Lag z'n bril in de rivier</p> <p>Het nijlpaard riep 'Hoe moet dat nou' Ik weet misschien wel iets moois voor jou Mijn vriende de schildpad heeft op z'n rug Een hele handige brug</p> <p>Dus werd de schildpad opgebeld En kwam al spoedig aangesnel De krokodil kon op zijn rug Naar de overkant en terug</p> <p>Het nijlpaard lag in de rivier en keek ernaar met veel plezier. Zo kwam het allemaal toch nog goed met de krokodil en de bril op z'n snoet</p>	<p>34 AFRIKAAA Componist: Tjeerd Meindersma Tekst: Tjeerd Meindersma</p> <p>Afrika 2x</p> <p>Wie woont er in Afrika? Neushoorn, neushoorn. Doe je het gebaar nu na? Neushoorn, neushoorn. Ver weg in Afrika. Neushoorn, neushoorn.</p> <p>Neushoorn heeft 2 hoorns heel groot. De flamingo die staat op 1 poot De kameel heeft bulten op zijn rug. En een antilope rent heel erg vlug. vlug.</p> <p>Wie woont er in Afrika? Antilope, antilope. Doe je het gebaar nu na? Antilope, antilope. Ver weg in Afrika. Antilope, antilope.</p> <p>Antilope rent heel erg vlug. Een kameel heeft bulten op zijn rug. Neushoorn heeft 2 hoorns heel groot. En een flamingo die staat op 1 poot, poot.</p> <p>Wie woont er in Afrika? Flamingo, flamingo. Doe je het gebaar nu na? Flamingo, flamingo. Ver weg in Afrika Flamingo, flamingo.</p> <p>Flamingo die staat op 1 poot. Neushoorn heeft 2 hoorns heel groot. Antilope rent heel vlug. En een kameel heeft bulten op zijn rug, rug.</p> <p>Wie woont er in Afrika? Dat is een kameel. Doe je het gebaar nu na? Het gebaar voor een kameel Ver weg in Afrika daar woont een kameel.</p> <p>Afrika 2x</p>	<p>35. 4 GROTE VISSEN Componist: Hajo de Reijger Tekst: Hajo de Reijger</p> <p>4 Grote vissen die zwommen in de zee. De inktvis, de walvis en de haai die zwommen mee. Er miste er nog eentje, wie zou dat kunnen zijn? Daar komt ie al aan, dat is de dolfijn. Daar komt ie al aan, dat is de dolfijn.</p> <p>36 ACHTER HET HEK Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Kijk 'es naar die olifant. Hij heeft de allerdikste billen van het hele land. En een hele lange slurf. Kijk 'es wat ik durf. Ik strek mijn hand uit en ik aai 'm op z'n snuit.</p> <p>Maar kijk 'es daar, dat is gek. Het is een dier met een hele lange nek En allemaal vlekken. Ik sta paf. Dat kan er maar een zijn dat is een giraf.</p> <p>En de zebra daar, die is zwart met wit Alsof ie altijd in de gevangenis zit. Maar dat is niet zo. Hij draagt z'n strepen voor de show.</p> <p>En kijk goed uit, wie hebben we daar? Het is een leeuw hij eet je op met huid en haar. Met z'n grote manen en die tanden in z'n bek blijft hij gelukkig wel achter het hek.</p> <p>Kijk 'es naar, die olifant. Heeft de allerdikste billen van het hele land. En een hele lange slurf, kijk 'es wat ik durf. Ik strek mijn hand uit en ik aai 'm op z'n snuit.</p>	<p>37 BOSDIEREN Componist: Renske Douwes Dekker Tekst: Geertje van der Geest.</p> <p>Kijk uit voor de beer in het donkere bos. Want kom je hem tegen dan ben je de klos. Een haal met zijn klauw en je bent er geweest. De beer is een heel erg gevaarlijk beest.</p> <p>Wie lopen er daar 2 egeltjes, met allemaal mooie stekeltjes. Ik raak er 1 aan, au ik bloed. De egel beschermt zichzelf heel goed.</p> <p>De eekhoorn heeft een dikke staart. Maar wist je ook dat hij beukenootjes spaart? Dan graaft ie een kuil en verstopt ze er in. De eekhoorn is eigenlijk best wel slim.</p> <p>En ken je het hert, die woont ook in het bos. Hij heeft een soort kapstok op zijn kop. Die kapstok heet in het echt een gewei. Een hert in het bos hoort er helemaal bij.</p> <p>38 AUSTRALIË Componist: Leon Caren Tekst: Mila van der Wal</p> <p>Er was eens een slang, in Australië in een boom. Hij ligt te zonnen in zijn nakie, want dat vind hij heel gewoon. De slang zegt altijd ssst, dus wees maar liever stil. Hij wil liever niet dat je praat anders bijt ie in je bil.</p> <p>Kijk daar ik zie een vogel, maar die lijkt wel op een reus. Hij heeft een grote snavel daarmee tikt hij je op je neus. Het is de struisvogel en vliegen kan hij niet. En nu gaan we snel verder naar het laatste dier in dit lied.</p> <p>Dan is er nog een heel gek beest aan het springen door de lucht. Je weet dat is een kangoeroe dus ga maar op de vlucht, want hij kan heel hard schoppen daarvan word je niet blij. Kijk maar uit, straks heb je nog een paar blauwe plekken erbij.</p> <p>39 POOLDIEREN Componist: Tjeerd Meindersma Tekst: Tjeerd Meindersma</p> <p>O ijsbeer, ijsbeer, slaap je bij me vannacht? Buiten is het koud, maar jij hebt een warme vacht. Ik beloof je, ik beloof je, ik laat vannacht geen scheten. Beloof jij me dan, dat je me niet op zult eten.</p> <p>Zeehond, zeehond, mag ik met je mee? Gaan we samen zwemmen, in de koude zee. Bibber, bibber, bibber, mag ik op je rug? Ben haast bevroren, breng je me gauw weer terug.</p> <p>Pinguin, pinguin, wat sta je daar te staan? Met je gekke, zwart met witte pakkie aan. Waggel, waggel, schiet eens even op. Loop toch even door, hop, hop, hop, hop.</p>
--	--	---	--	--

Alle liedteksten afkomstig van de CD:
Kinderliedjes met Lotte & Max

Liedjes nr 40 t/m 47 Behorend bij DVD8 „SCHOOL”

<p>40 WE GAAN NAAR SCHOOL Componist: Tjeerd Meindersma Tekst: Geertje van der Geest</p> <p>Iedere dag ga ik naar school. Naar mijn meester Rob. Mijn jas en tas die hang ik dan aan de kapstok op.</p> <p>Ik pak mijn schriftje, pak mijn pen en let goed op. Heel goed op, anders krijg ik op mijn kop. Op mijn kop van meester Rob.</p> <p>Samen met mijn vrienden leer ik lezen, leer ik schrijven. Rekenen en tekenen en strakjes overblijven.</p> <p>Iedere dag ga ik naar school, dan word ik lekker slim. Vandaag komt juffrouw Lieselot want we hebben gym.</p> <p>In de rij, hand in hand de hele klas. Straks naar huis, maar pak dan eerst je tas en vergeet ook niet je jas.</p> <p>Samen met mijn vrienden leer ik lezen, leer ik schrijven. Rekenen en tekenen en ik hoef nooit na te blijven.</p> <p>41 VORMEN Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Rond en rond en rond zo gaat een cirkel. Een cirkel heeft de vorm van een bal. Een blokje lijkt 't meeste op een vierkant. Net zoals een raam, maar dat wist je al</p> <p>En maak je dan dat raam een beetje groter. Dan lijkt het opeens geen vierkant meer. Maar dan zeggen we dat het een rechthoek is. Zie je het niet? Dan kijk je nog een keer.</p> <p>Kijk eens mee naar wat ik heb getekend. Het lijkt wel op een stukje van een taart. Dat is een vorm die noemen we een driehoek. En dan is dit liedje al weer klaar. 3x</p>	<p>42 KLEUREN Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Dit is een lied over allerlei kleuren. Kleuren die je de hele dag ziet. Kleuren van eten en dieren en dingen. Doe mee met het kleurenlied.</p> <p>Zo is er de kleur van je bloed in je lijf Of aarbeienjam op je brood De kleur die je krijgt als je je heel erg schaamt. Die kleur die noemen we rood.</p> <p>En weet jij de kleur van een voetbalveld? of van een watermeloen? of struiken en bomen en klavertjes vier? Die kleur die kennen we als groen.</p> <p>Dit is een lied over allerlei kleuren. Kleuren die je de hele dag ziet. Kleuren van eten en dieren en dingen. Doe mee met het kleurenlied.</p> <p>Wat is de kleur van een mandarijn? ORANJE! Ja inderdaad En smurven wat voor kleur hebben die? BLAUW! Wat goed dat je dat raadt!</p> <p>De kleur van de zon, zeg ken je die ook? GEEL! zoals een banaan. En poep, of een pinda en ook chocola? BRUIN! Ja, heel goed gedaan.</p> <p>Dit is een lied over allerlei kleuren. Kleuren die je de hele dag ziet. Kleuren van eten en dieren en dingen. Doe mee met het kleurenlied.</p> <p>Wat is de kleur een autoband? ZWART! zo zwart als roet! Een pruim of een druif of een aubergine. PAARS? Ja, helemaal goed!</p> <p>En dan nog de kleur van verse sneeuw? WIT! Als de tanden in je mond. En biggetjes wat voor kleur hebben die? ROZE! Nu zijn we helemaal rond.</p> <p>Dit is een lied over allerlei kleuren. Kleuren die je de hele dag ziet. Kleuren van eten en dieren en dingen. Doe mee met het kleurenlied.</p>	<p>43 ALFABET Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Het alfabet, het alfabet. Allemaal letters van A tot Z.</p> <p>Van je A van je B van je C van je D. A B C D E F G.</p> <p>Ik schrijf de letters met mijn pen. H I J K L M N</p> <p>O O O, wat zeg je me nu? O P Q R S T U</p> <p>Van je W van je V X Y Z. Dat zijn de letters van het alfabet.</p> <p>Achter elkaar, probeer het maar. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y en de Z komt nu.</p> <p>Van je A van je B helemaal tot Z. Dat zijn de letters van het alfabet.</p>	<p>44 TEL JE MEE Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Dit is een liedje om te leren tellen. 1 2 3 4 tel maar mee. Hoe moet het verder, dat zal ik je vertellen. 5 6 7 8 tel je mee?</p> <p>9 10 11 wat je zegt ben je zelf. 12 13 14 moet je zien. 15, 16, 17, 18, 19, 20 hoort er ook nog bij</p> <p>Met dit liedje heb je leren tellen. Alle cijfers op een rij</p> <p>45 DAGEN VAN DE WEEK Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag. Vrijdag Zaterdag en Zondag.</p> <p>Dat zijn de dagen die er zijn. Zing je mee met het refrein?</p> <p>Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag. Vrijdag Zaterdag en Zondag.</p>	<p>46 SEIZOENEN Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Het is weer lente het zonnetje schijnt. De koude winter is weer aan zijn eind. De bloemen bloeien er staan lammetjes in de wei. Het is lente. 2x</p> <p>In de zomer ga je naar het strand. Met je blote voeten in het zand of lekker zwemmen in de warme zee. Het is zomer. 2x</p> <p>In de herfst ga je naar het bos. Alle blaadjes vallen op het mos. Rood, geel, ze liggen overal om je heen. Het is herfst. 2x</p> <p>Dan wordt het weer winter aan het eind van het jaar. In de sneeuw spelen we met elkaar. Het is winter. 2x</p> <p>Het is lente. Het is zomer. Het is herfst. Het is winter.</p> <p>47 TEGENSTELLINGEN Componist: Diederik Nomden Tekst: Diederik Nomden</p> <p>Ja en nee Nee en ja Ja en nee Nee en ja Welles nietes hopsasa.</p> <p>Jij en ik Ik en jij Jij en ik Ik en jij Met zijn tweeën allebei.</p> <p>Klein en groot Groot en klein Klein en groot Groot en klein Ik zou zo graag wat groter zijn.</p> <p>Schoon en vies Vies en schoon Schoon en vies Vies en schoon Handen wassen heel gewoon.</p>
--	--	---	--	---